

Huizen bouwen voor de armsten in Cambodja

# Marcel Straver bouwt mee namens Tweed uit Vinkeveen

**Nog maar net bijgekomen van een lange terugreis doet Marcel Straver van ontwerp bureau Tweed uit Vinkeveen verslag van een energerende reis door Cambodja met als hoofddoel: huizen bouwen voor de allerarmsten daar.**

Eind november 2010 werd ik benaderd door een klant van me, Cor Hoogeveen van Eterno Terrazzo. Samen met zakenpartner, Giulio Tomaello van C. Tomaello BV, was hij bezig een stichting op te richten met als doel eerste levensbehoeften (zoals een redelijk onderkomen) te realiseren voor de allerarmsten. Omdat beide partners in het terrazzo-werk zitten werd de naam 'Stichting Toetssteen' gekozen en het eerste project zou worden: huizen bouwen in Cambodja. Dat had weer te maken met het bezoek van Giulio aan familie in Cambodja vorig jaar. Daar kwam hij in contact met de plaatselijke Tabitha Foundation die geleid wordt door de van oorsprong Nederlandse Janne Ritskes. Je mag haar gerust de 'Moeder Theresa' van Cambodja noemen, zoveel gezinnen heeft zij daar al een menswaardiger bestaand gegeven. Cambodja worstelt nog dagelijks met de desastreuze gevolgen van het Rode Khmer bewind van Pol Pot. In een periode van vier jaar zijn zo'n 2 miljoen Cambodjanen vermoord. Momenteel krabbelt het land economisch gezien wel op, maar van een evenredige verdeling van de nieuw verworven 'welvaart' is daar geen sprake, o.a. door corruptie.

## Bijzondere nieuwbouwpromotie

Ik was direct enthousiast over de plannen en zegde mijn medewerking toe om, bij wijze van sponsoring, de huisstijl, de website en de verdere promotie van de Stichting Toetssteen te verzorgen. Nadat het logo was ontworpen zijn we dan ook direct doorgeslagen met de ontwikkeling van een promotiecampagne, o.a. bestaande uit een gedrukte en een e-mail mailing, vooral via de eigen netwerken van de deelnemers. Vervolgens is ook een (voorlopige) website gerealiseerd. Er was haast bij, want het was de bedoeling dat eind januari een bouwploeg zou afreizen richting Cambodja om daar de eerste gesponsorde woningen te bouwen.

Ook mij werd gevraagd mee te gaan en een huis te sponsoren. Nou doen wij als Tweed normaal gesproken veel promotie voor nieuwbouwprojecten in allerlei soorten en maten, maar dit was wel een heel bijzonder nieuwbouwproject. Ik was direct enthousiast; we bestaan dit jaar 25 jaar en dit leek me een goed begin van ons jubileumjaar. Bovendien ben ik eind november net 50 jaar geworden en ik kreeg de reis- en verblijfkosten ter gelegenheid daarvan van mijn vrouw en kinderen cadeau. Wie mee wilde naar Cambodja moest de reis- en verblijfkosten zelf betalen plus minimaal één woning sponsoren. Een woning sponsoren kost € 750,-. Het gezin in Cambodja moet hiervoor zelf € 25,- bij elkaar sparen. Daar doen ze wel een jaar over, maar dit is nodig voor hun zelfrespect.

## Resultaat boven verwachting

Vrijdag 28 januari was het zover: het bouwteam, bestaande uit een kleine 20 personen uit de bouwwereld (zoals bouwers, architecten, ingenieurs, etc.) vertrok vanaf Schiphol richting Cambodja. De reis ging via Singapore naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Daar aangekomen werd al snel een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Tabitha Foundation waarmee Stichting Toetssteen samenwerkt. In de periode tussen begin december en eind januari was succesvol actiegevoerd, want behalve de 20 personen die meegingen, zijn er tot op heden ruim honderd woningen bij elkaar gesponsord. We konden Janne Ritskes van de Tabitha Foundation dan ook een cheque overhandigen die haar stoutste dromen overtrof. Toen zij de cheque ter waarde van \$ 100.000,- (!) in ontvangst nam vertelde zij dat zij nog niet eerder zo'n grote bijdrage had ontvangen. We kunnen nu 100 gezinnen blij maken met een fantastische nieuwe woning (oorspronkelijke streven was 75 woningen). De actie is zelfs zo succesvol dat er zeker nog



een vervolg komt, waarschijnlijk in de vorm van waterreservoirs. De meeste boeren in Cambodja leven van de rijstogst. Daarbij zijn ze echter nog teveel afhankelijk van de natte periode waardoor ze vaak slechts éénmaal in het jaar kunnen oogsten. Door goede waterreservoirs en irrigatie kan dit twee- of driemaal per jaar worden.

## Per direct bewoonbaar

Het was een enorm indrukwekkende reis. Het bouwen was vermoeiend, maar zeer bevredigend. Je weet waar je het voor doet als je merkt dat de woning direct in gebruik genomen wordt zodra je de laatste spijkers erin geslagen hebt. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je ziet waar die gezinnen nu in wonen; vaak wel met zijn vijven of zessen: hutjes van palmladeren. Wij waren er in het droge seizoen, maar je moet er niet aan denken wat een modderpoel het moet zijn in de natte periode. De huizen die we gebouwd hebben staan op betonnen palen, hebben een stevige houten vloer en wanden en daken van groene golfplaten. In onze ogen niet zo luxe, maar voor hen een enorme vooruitgang.

## Iedereen bedankt!

Wie een huis sponsort mag het ook een naam geven. Toen we eind van de dag 10 huizen klaar hadden konden we dan ook de naam bordjes aanbrengen. Ikzelf was erg blij dat ik op één van de huizen het bordje van mijn moeder en vader mocht ophangen; zij hadden namelijk ook een huis gesponsord. Vele anderen hebben eveneens enthousiast gereageerd op de oproep om te sponsoren. Zo reageerde een groep vrienden waarmee we Oud en Nieuw vierden ook spontaan door gezamenlijk een huis te sponsoren. Ook op andere wijze zijn we goed gesteund: zo was de firma d'Hersigny direct bereid om onze oranje teamshirts te sponsoren en te bedrukken, geweldig! Op deze manier zijn we dus tot dit fantastische resultaat gekomen. Alle sponsoren, donateurs en andere helpers: hartelijk dank voor het bijdragen van al die steentjes!

## Draag ook een steentje bij

Ik zou er nog lang over door kunnen vertellen, maar wie meer wil weten over de Stichting Toetssteen en het huizenbouwproject kan beter op de website van de stichting kijken: [HYPERLINK "http://www.stichtingtoetssteen.nl"](http://www.stichtingtoetssteen.nl) [www.stichtingtoetssteen.nl](http://www.stichtingtoetssteen.nl) Hier is alle informatie te vinden over hoe u de allerarmsten in Cambodja kunt steunen door middel van sponsoren of doneren. Op de homepage is ook een (foto)verslag van de reis te bekijken. Dat laatste kan overigens ook op de website van Tweed: [www.tweed.nl](http://www.tweed.nl). Dat was ook wel weer grappig om te constateren: waar het ook allemaal aan ontbreekt daar, ik had wel overal prima wifi en internet tot mijn beschikking, dus ik kon elke dag makkelijk even mijn reisverslag bijwerken door met mijn laptop in te loggen op ons content management systeem, pprzz®.

Marcel Straver (rechts) bij het aanbrengen van een naam bordje.

